



EURO-CHILDREN

Driemaandelijks tijdschrift juli-augustus-september
jaargang 60 - 2018 nr 3
Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P308750



Euro-Children vzw,
Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken (NIEUW ADRES!)
Tel: +32 495 67 82 37

'T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER!

Ja, want onze Euro-Children zijn terug huiswaarts. En het was een prachtige tijd. Uiteraard brachten deze uitzonderlijke warme - zeg maar hete - dagen een apart gevoel. Deze zomer zal bij veel van onze kinderen ook een bijzonder vakantiegevoel nalaten en daar zijn we blij om. Deze kinderen hebben allen genoten, van eventjes weg uit die harde wereld waarin ze leven. Een plaats waar het niet zo gewoon is om alles (want dat is het voor ons toch) te hebben. Zij mochten niet alleen van de zonne-



warmte genieten, maar ook, én vooral, van een warme gastgezinnenthuis! En daar zijn we onze gastouders heel dankbaar voor. Door jullie, door jullie gastvrijheid, keerden deze jonge mensen terug met mooie verhalen, mooie herinneringen, mooie dagen en dingen die ze hebben beleefd. Één zo'n bijzondere dag, was onze gastgezinnen dag in Wachtebeke. Onder een stralende (en soms te warme) zon kwamen we op 15 juli samen met enkele gezinnen om een dagje te Puyenbroecken. Eerst even kennismaken, een babbeltje slaan en dan mini-golfen. Samen eten aan 1 reuze-picknick waarbij we alles gewoon

deelden door wat we hadden meegebracht op 1 tafel te plaatsten. Het leek eventjes op de parabel van 5 broden & 2 vissen... Terwijl de kleinsten speelden op de speeltuin konden ouders ervaringen uitwisselen of Kristina - de jonge Caritas-verantwoordelijke uit Belarus die haar taak heel professioneel opneemt - even aanspreken. Dan het treintje op om te genieten van dit mooie domein. Afsluiten deden we met een deugddoende wandeling in de bossen.

Een ijsje, nog wat drinken en dan... TOT ZIENS!

Ja, tot ziens lieve kinderen. Hopelijk tot volgend jaar. En ook jullie gastouders, ook tot ziens. We hopen in 2019 terug op jullie goedheid, jullie gastvrijheid te mogen rekenen. Het verhaal van onze vereniging om mensen, zowel kinderen uit Kroatië of Slovaakse en Belarus, als gastgezinnen hier in ons Vlaamse landje, rijker te maken, hebben jullie terug verwezenlijkt.

Dankjewel!

<http://www.facebook.com/eurochildren>

EURO COMITE

VZW
Werkgroep Kinderen helpen Kinderen



Euro-Children wordt gesteund door het Euro Comité

ENKELE SFERBEELDEN VAN ONZE FAMILIEDAG IN PUYENBROEK.



EEN GESLAAGDE ONTMOETINGS DAG!

Zoals we in ons vorig tijdschrift hadden aangekondigd, planden we op zaterdag 2 juni een ontmoetingsdag. Alle gastgezinnen werden uitgenodigd voor een samenkomen in onze lokalen te Hoboken. Enkele zijn op deze invitatie ingegaan en het werd een spontaan, gezellig, speels en interessant ontmoeten. Een welkomstdrankje brak onmiddellijk het ijs en spelenderwijs hebben we onszelf en onze talenten voorgesteld. Wat geschiedenis over Euro-Children, info over de leefomstandigheden van onze gastkinderen, antwoorden op vele vragen over hoe met zo'n gastkind in je gezin omgaan werd geduid, maar vooral beantwoord door dagdagelijkse situaties, ervaringen, gevoelens... Het was een fijne namiddag, voor ons als vrijwilligers van Euro-Children, maar duidelijk ook voor onze gastouders. Van heel klein (zie maar op de foto's) tot grootouder, genoot van dit ontmoeten. Het deed deugd te horen dat de aanwezige gastouders dit waardevol vonden en spontaan kwam de vraag om tijdens het verblijf van de kinderen, deze zomer mekaar terug te zien. Een familiedag als het ware. Op zo'n voorstel kan je alleen maar ingaan en praktische afspraken werden reeds vastgelegd: zondag 15 juli 2018, te Puyenbroek (Wachtebeke).

Van een geslaagde ontmoetingsdag gesproken. Dankjewel, lieve gastgezinnen!!

WE BELEEFDEN BELARUS-BANGE-BIBBERDAGEN!

Ja, je leest het goed. Euro-Children beleefde eind juni, een ultra spannende week. Het begon op woensdag 27 juni toen vanuit Wit-Rusland het bericht binnenkwam van de plaatselijke Caritasverantwoordelijke dat de Visums voor onze kinderen niet konden afgeleverd. Wat bleek, de aangestelde dame, had niet de gehandtekening documenten van de ouders van onze gastkinderen, er ontbraken vingerafdrukken van 2 nieuwe kinderen (een vereiste) en de officiële uitnodiging vanuit Euro-Children was ook niet toegevoegd aan het dossier bij haar persoonlijk bezoek. Gezien deze Caritas-aangestelde pas laat een afspraak op de ambassade had gemaakt, kon deze administratie nooit tijdig (onze kinderen hadden hun vlucht 2 dagen later, op vrijdag 29 juni) worden afgewerkt. Eventjes dachten we allen dat deze vakantie niet meer kon doorgaan. Maar iedereen, zowel de Caritasdienst in Minsk (uiteraard zaten zij verveeld met deze situatie) als de mensen van de Belgische Ambassade in Moskou en wij hier met onze vrijwilligers, hebben letterlijk kosten noch moeite gespaard om dit alles spoedig af te werken. En ja hoor, een week later kregen we het bericht dat de Visa waren afgeleverd en onze Belarus-kinderen met hun nieuwe begeleidster konden arriveren op zondagochtend 8 juli in Eindhoven!! De nachtmerrie (daar slaap je écht niet van) voor al deze mensen, maar ook voor onze gastgezinnen en niet in het minst voor deze kinderen was eindelijk voorbij. Dankbaar waren we dat alles alsnog is opgelost. Geloof ons, nog nooit waren wij zo blij en verheugd om onze vakantiekinderen te mogen verwelkomen! We schreeuwden dit dan ook op onze FB-pagina uit: WELKOM! Of in het Wit-Russisch добро запрашаем!!!



CARITAS BELARUS GETUIGT MET DANKBARE WOORDEN

In augustus verscheen in het tijdschrift van Caritas Belarus én op hun FB-pagina mooie getuigenissen. In deze vrije vertaling zal je alvast begrijpen hoe ze onze werking en de gastouders dankbaar loven. Ook van onze kant, DANKJEWEL of in het Wit-Russisch дзякуй!

In de afgelopen zes jaar stuurde "Caritas", met de financiële steun van de VZW «Euro-Children», kinderen uit gezinnen met een laag inkomen naar gezinnen in België. Gedurende deze tijdsspanne waren dit al vakanties voor 100 kinderen.

De organisatie "Euro-Children" heeft al een halve eeuw geschiedenis achter zich en voor vele jaren bezig met de rehabilitatie van kinderen uit de hele wereld. Het begon allemaal in 1957, toen kinderen van vluchtelingen uit het naoorlogse Duitsland op vakantie kwamen. Nadien ontving men kinderen uit Noord-Ierland, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Kroatië. Sinds 2013, dankzij de samenwerking tussen de organisaties Caritas Belarus & Caritas Vlaanderen, werden ook kinderen uit Wit-Russische families zijn betrokken bij dit programma.

Een paar dagen geleden kwam een groepje kinderen terug uit hun vakantie in België. We vroegen aan enkele van hen en hun verantwoordelijke van de groep, om hun indrukken met ons te delen.

Christina Burak, verantwoordelijke van de groep:

Ik ben erg blij dat de kinderen de kans kregen om op excursie gaan: parken bezoeken, uitstapjes doen, dolfinen zien, muziek festivals beleven, evenals naar zee gaan... Voor mezelf kwam ik tot de conclusie dat de Vlamingen niet alleen in staat zijn hoge kwaliteit te bieden in wat ze doen en veel kennis hebben over hun stad en verleden, maar ook een grote inzet hebben om via een vrijwillige organisatie een goede en gevarieerde vakantie aan te bieden, met een ziel voor de jonge gasten uit Wit-Rusland.

Vic Kachanovskaya:

Dit was niet mijn eerste reis naar deze familie en beleefde terug een zeer prettige vakantie. Wij reizen veel met mijn familie o.a. naar Amsterdam, Rotterdam, de oude stad Ieper. We fietsen er soms heen en wandelden door de stad. Gingen ook winkelen in Nederland, deden terug een bezoek aan een pretpark daar ik dit vorig jaar leuk vond. Het waren zeer drukke drie weken en hou er de beste herinneringen aan over!

Catherine Banchuk, moeder Mila:

Heel erg bedankt "Caritas" Wit-Rusland voor het verstrekken van deze vakantie voor mijn dochter Milana! Alle ouders van deze kinderen die uit België zijn teruggekeerd zijn dankbaar voor deze werking met dit goede doel. Want niet iedereen heeft de mogelijkheid om hun kind een buitenlands vakantie aan te bieden. Elke dag kreeg ik berichtjes van Milana en vernam dat ze zo blij was. Vreemd genoeg had ze geen heimwee. Ik ben me zeer bewust van de zorg en verantwoordelijkheid van deze gastouders die voor mijn kind zorgden. Ondanks het verschil in mentaliteit, het feit dat ze zelf nog 2 kleine kinderen hebben, namen ze toch de zorg en het engagement op om twee meisjes op te nemen in hun gezin. Een ware dank met een hoofdletter.

Wij zijn onlangs aangesloten bij Trooper. Trooper werkt samen met de meeste Belgische webwinkels. Indien u online een aankoop doet via <https://www.trooper.be/eurochildren>, u selecteert of zoekt uw webwinkel (Cool-Blue, Collect&go, Hema, Plopsa, Pizzahut...) en klikt hierop wordt u dan doorgestuurd naar de officiële site en doet u uw aankopen. Hiermee steunt u ons financieel met een gemiddelde van 2% .

U steunt ons zonder één eurocent meer te betalen.
Troop je mee? Dankjewel!



Pro Musica mannenkoor Duffel organiseert samen met de Cascaderos

Onze 14de EURO-CHILDREN QUIZ



ZATERDAG 6 OKTOBER 2018

BIB Duffel

Beethovenzaal

Onze-Lieve-Vrouwlaan 1

2570 Duffel

Deuren 19:30 uur Start 20:00 uur

4€ per persoon of 24 € per ploeg (max 6 personen)- inschrijvingsgeld op de avond van de quiz.

Inschrijven vóór 30 september 2018 via:

martinepieters49@gmail.com of joran1973@gmail.com of via de website.



MOGEN WE VERDER OP UW STEUN REKENEN?

Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar):

BE80 7765 9023 3377

Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel

mededeling 'project 8007 Euro-Children'

Voor een bijdrage zonder fiscaal attest:

BE76 4097 5515 0195

Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken

vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel worden gestort, met als mededeling 'voorkeur project n°8007 Euro-Children' en die 40 € of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw.

Euro-Children vzw, Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken

Ondernemingsnummer: 409 257 747

info@eurochildren.be

verantwoordelijke uitgever: Karel Vermeulen

Tel: +32 495 67 82 37

www.eurochildren.be