



# EURO-CHILDREN

deugdlopende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.

## Belarus



In de eerste periode van Euro-Children, toen nog onder de naam Jeugd-zonder-Land, hadden we een zeer goede samenwerking met Caritas Linz in Oostenrijk. Deze dienst had vele jaren kinderen uitgenodigd uit Wit-Rusland, maar zag zich verplicht omwille van vele andere plaatselijke opgaven, een einde te stellen dit project.

Een persoonlijk bezoek van de voorzitter van Euro-Children, Arnould Poelman, aan Caritas Minsk heeft geleid tot het besluit dat hier wellicht een nieuwe opgave lag voor onze organisatie. Na vele jaren van intense hulp aan Noord-Ierland waren we overgeschakeld naar de landen van centraal-Europa. De economische toestand in de Tsjechische Republiek was op een bepaald ogenblik voldoende verbeterd om meer aandacht te besteden aan de Kroatische kinderen en aan kinderen uit bepaalde regio's van Slowakije. We zullen deze verder blijven helpen, vooral omdat opmerkelijk vele gastgezinnen jaar na jaar de banden met de familie van hun gastkind bewaren en verstevigen.

### kennismaking met Belarus

Na de val van de Berlijnse muur en het uiteenvallen van de USSR had ook Belarus de mogelijkheid zich te ontdoen van het Russische juk. Een vorm van democratie werd ingevoerd en er werden vrije verkiezingen gehouden. De band met het moederland (Rusland) bleef evenwel bestaan zodat Belarus een satellietstaat bleef. Het maakt nu deel uit van de Russische Federatie. Wit Rusland was een van de oprichters van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. In 1994 kwam de Russisch gezinde Alexander

Lukashenko aan de macht die zich sterk maakte voor een unie met Rusland. Wel is er opnieuw godsdienstvrijheid en de eigendommen van de kerk werden teruggegeven. In sommige gevallen is er zelfs een samenwerking tussen kerk en staat en dit op het vlak van sociale voorzieningen. Hoewel Belarus officieel niet meer communistisch is, staat het standbeeld van Stalin nog steeds prominent voor het parlement en voor ieder stadhuis. De Wit-Russische taal wordt gesproken en onderwezen door een zeer beperkte groep. Het overgrote deel van de bevolking spreekt Russisch, zodat deze de algemene en officiële omgangstaal is geworden.

Belarus, zo noemen ze zich officieel, is een groot uitgestrekt, glooiend land en wordt de graanschuur van Oost-Europa genoemd. De weidse landbouwpercelen worden afgewisseld met uitgestrekte bossen. Er wordt nog steeds gewerkt met het kolchozensysteem (zeer grote staatsboerderijen met tewerkstelling voor de omwonenden). Er zijn ook strafkolonies, de gevangenen moeten dwangarbeid verrichten op de boerderij die bij de gevangenis is gevoegd. (Belarus is het enige Europese land dat nog terechtstellingen uitvoert).

een land met grote armoede

Vooral op het platteland heerst grote armoede. De meeste mensen hebben wat grond rond hun huis dat bestaat uit houten muren en een golfplaten dak. Zij kunnen hun basisvoeding zelf telen. Deze voeding is echter zeer eenzijdig en leidt vooral bij de kinderen tot een algemeen vitaminegebrek.

Andere voeding is zeer duur en voor de meeste mensen onbetaalbaar. Bodem en lucht zijn bovendien ernstig vervuild door de eigen industrie (chemie, aardolieproducten, machines en metaalproducten) en door de Russische industrie die gevestigd is aan de grens met Belarus. Deze vervuiling vindt men in de voedselketen terug. Er is geen officiële controle op het voedsel, zodat de werkelijke graad van vervuiling moeilijk te achterhalen is - niemand zal water uit de kraan drinken, men heeft er geen vertrouwen in. De gezondheidszorg is gratis, maar voor een behandeling moet men naar de stad, mits doorverwijzing van de plattelandsdokter. Ook hier loopt een en ander fout, zodat de zorg nauwelijks tot bij de gewone man komt.

In 1986 is dan het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl (Oekraïne) gebeurd. Gezien deze centrale dicht bij de grens met Belarus ligt, hadden ook zij te maken met de gevolgen. Een radioactieve wolk trok over een groot deel van het land. Nu 25 jaar later zijn de gevolgen van deze ramp nog steeds voelbaar. Bij de bevolking zijn er heel wat kankergevallen, ook bij de kinderen. Hoewel men het probleem tracht te minimaliseren, is het toch opvallend dat Minsk, de hoofdstad van Belarus, gespecialiseerde en gerenommeerde centra heeft voor kanker én voor metabole aandoeningen. Het Zuidoosten van het land is nog steeds besmet (men spreekt van een vervalperiode van 300 jaar) en als de winden uit deze richting komen, brengen die radioactieve deeltjes mee, zodat er een constante, zij het minieme, besmetting ontstaat. Deze herhaalde minieme hoeveelheden zijn op termijn vooral voor zwakke personen en kinderen nefast. Deze conclusie wordt door Greenpeace verkondigd en gestaafd door meerdere wetenschappers, doch tegengesproken door de autoriteiten.



# EURO-CHILDREN

**deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.**

Euro-Children wil helpen !

Wij hebben besloten de kinderen uit Belarus in ons programma op te nemen. Het is een vorm van solidariteit, waarbij we deze kinderen de kans geven even op adem te komen in onze gezinnen. We kunnen het beschouwen als een gezondheidsverblijf. De selectie gebeurt door de diverse regionale Caritasdiensten van Belarus en de kinderen komen uit alle districten. De coördinatie gebeurt door Caritas Belarus.

Voor het tweede jaar op rij, hebben wij in totaal reeds 20 kinderen kunnen ontvangen. Gezien de hoge kosten die de reis met zich meebrengt, moeten wij bewust hun aantal laag houden.

Bij de evaluatie van het project is gebleken, dat deze kinderen inderdaad nood hebben aan een vakantie. Wij hopen in de toekomst meer meisjes te kunnen uitnodigen zodat er een evenwicht komt van 3 meisjes tegen 1 jongen. Wij hebben immers meer vraag naar meisjes dan er kandidaatjes zijn.

Hoewel we te maken hebben met een zeer strenge en stroeve administratie die het ons moeilijk maakt alles tijdig voor mekaar te krijgen, vinden wij het toch belangrijk om met dit project door te gaan.

Onze eerste opgave voor 2014 is in ieder geval het vinden van een betaalbaar transport. Er zal in ieder geval slechts 1 periode zijn en dus ook geen mogelijkheid tot een lange periode.



Het Caritas Centrum in Minsk waar de opvang geschiedt voor gezinnen met een kankerpatiëntje, dat in de stad wordt verzorgd.

Ook de kantoren van Caritas Minsk zijn er gevestigd. Het is een geschenk van het Duitse "Kerk in Nood".